



## VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

### Nieuwsbrief november 2018

#### **REDACTIONEEL**

*Sinterklaas is al weer in het land, vergezeld door -al dan niet zwarte- Pieten. Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we zojuist de herdenking van de overledenen gehad en kijken we uit naar de Kerstviering.*

*Onlangs was ik bij een interessante lezing over 'Dallandschap Oude Riet'. De vroegere rivier en zeearm "De Oude Riet" vervulde ooit een centrale rol in het Westerkwartier en vindt zijn oorsprong bij Trimunt en stroomde via Marum naar het noordoosten. Bewoning van het veenrijke gebied vond plaats vanuit de rivieroever. 'Ons' kerkje werd gebouwd op de toen al aanwezige Kop van Marum; er bevindt zich dus geen veen onder dit kerkgebouw. Er zijn verder aanwijzingen dat op de bult aan de westzijde een steenhuis/stenen toren met een gracht heeft gestaan en aan de zuidoostzijde een middeleeuwse boerderij. Het doet je weer eens beseffen op wat voor historische grond we maandelijks onze diensten houden.*



*Clara Prins*

[redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl](mailto:redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl)

#### **AGENDA**

- 19 november** Contactbijeenkomst in Leek, 13.30 uur
- 20 november** "Jongeren" gespreksgroep in Oldekerk, 19.45 uur
- 24 december** Kerstviering, 21.00 uur

#### **2019**

- 6 januari** Nieuwjaarsbijeenkomst, 10.30 uur
- 28 januari** Contactbijeenkomst in Leek, 13.30 uur
- 10 februari** Dienst, 10.30 uur
- 4 maart** Contactbijeenkomst in Niekerk, 19.45 uur
- 17 maart** Dienst, 10.30 uur
- 1 april** reservedatum contactbijeenkomst 4 maart
- 21 april** Paasviering, 10.30 uur
- 19 mei** Dienst, 10.30 uur
- 20 mei** Nabespreking dienst 19 mei, 14 uur, locatie nader te bepalen

De VGW-bijeenkomsten staan, tenzij anders vermeld, o.l.v. Ds. S. van der Laan.

Zij vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de: Noorderringweg 41 in Marum

## Advent



*Bij mij achter het huis zijn onlangs twee jongens van een voetbalteam verongelukt. Op weg van de kantine naar huis komen ze in een heel ander huis dan gedacht.*

*Verdriet, verslagenheid, verbijstering. Ongeloof ook, vooral bij de drie jongens die het ongeluk overleefden. Ook bij ons als omwonenden: zomaar, midden in een woonwijk, op een stille, maanloze avond, slaat met één klap de rust in stukken en komen dood en verdriet binnen.*

*En nu wordt het weer advent, tijd om te dromen over vrede, heilheid, geluk.*

*Hoe doe je dat als ouders en broertjes/zusjes? Hoe doe je dat als voetbalteam, als vrienden, als medeleerlingen? Dromen van vrede, geluk, heilheid.*

*Toch wordt het opnieuw advent, tijd om te dromen.*

*Tijd ook om te weten dat geweld, boosheid, angst, verdriet niet het laatste woord hebben. Dat wij mensen de kracht en de moed kunnen opbrengen om elkaar nabij te zijn. Om voor de ander open te staan, om naast hem of haar te gaan zitten, naar hun verhaal te luisteren, te troosten.*

*Verdriet, gemis, we kunnen het niet wegnemen, maar we kunnen wel proberen de ander te laten voelen dat hij/zij niet alleen is, mag rekenen op mij, op jou, op ons.*

*Laten we zo advent beleven om strak kerst te kunnen vieren.*

*Simone van der Laan*

\*\*\*\*\*

## ACTIVITEITEN

### KERSTVIERING

Ook dit jaar vieren we weer op **kerstavond** samen kerstfeest. Staan we stil bij het nieuwe leven dat zich aangekondigd heeft en dat op deze avond het licht ziet. Nieuw leven dat vergezeld wordt van de woorden:

*'wees niet bang'*

Dat is meteen het thema van de kerstavondviering, waarin we beginnen met een glaasje glühwein of bessensap met kerstbrood. Daarna zoeken we een plekje in de kerk en stellen ons open voor het wonder van deze kerstnacht.



Kom je/u meevieren? Kerk open 20.30 uur, aanvang viering 21.00 uur.

### 'JONGEREN' GESPREKSGROEP VGW

Deze gespreksgroep komt zo'n 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt uiteenlopende onderwerpen.

Op **20 november om 19.45 uur** is de eerstvolgende bijeenkomst aan de Zandumerweg 25 in Oldekerk.

Het gespreksonderwerp is dan het hoofdstuk 'de bubbel' uit "Stand-up Theology" van Tim Vreugdenhil. Voor deelname neem contact op met Simone van der laan. Het hoofdstuk wordt dan via de mail toegezonden.

Weet je van harte welkom.

### CONTACTBIJENKOMSTEN

Er staat voor dit najaar nog één bijeenkomst gepland. Het onderwerp is dan hoofdstuk 11 uit het boek Liberaal Christendom: 'Een gebed na het gebed' van Klaas Douwes.

Dit hoofdstuk is inmiddels per mail toegezonden.

In het voorjaar van 2019 vinden er weer twee bijeenkomsten plaats:

Op 28 januari gaat het over het **Onze Vader**. Kunnen wij als vrijzinnigen dit gebed van harte (mee)bidden en hoe en waarvoor bidden wij dan?

Op 4 maart of 1 april draaien we een **film** met daarna een bespreking ervan.

**19 november en 28 januari** in 'de Schutse', Oldenoert 32 te Leek, aanvang **13.30 uur**.

**4 maart of 1 april** in de Rotonde, Bloemersmastraat 1b te Niekerk, **19.45 uur**.

Graag tot op (één van) de bijeenkomsten.

## MEDEDELINGEN

### UIT HET BESTUUR:

#### Begrotingsvergadering

Zoals gebruikelijk dient in het najaar de *begroting* voor het komend jaar te worden vastgesteld door de leden. Na de dienst van 7 oktober was er daarom een korte begrotings-vergadering. Met een tweede kop koffie in de hand boog eenieder zich over de cijfers. Penningmeester Willy Sjaarda lichtte toe dat er ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks veranderingen zijn. Het eerder afgesproken beleid om jaarlijks wat 'in te teren' op het vermogen zal door het bestuur nog eens tegen het licht worden gehouden. Dit vanwege prijsindexeringen en de onzekere bijdrage van de landelijke organisaties. De begroting werd vastgesteld.

Op grond van een EU-verordening moet het bestuur aan de leden melden hoe het met hun persoonsgegevens omgaat. Met betrekking tot het vermelden van namen in (jaar)verslagen en het plaatsen van foto's ter illustratie op de website hebben de aanwezige leden aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Mocht u hiertegen wel bezwaar hebben, meld dit dan bij het bestuur. De tekst van het *privacy-beleid* werd uitgedeeld en na enkele opmerkingen akkoord bevonden. Deze zal op de website worden geplaatst.

#### Collectedoel 2019

Het nieuwe Collectedoel is

#### Stichting Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Ze geven voorlichting over dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie.

Ze werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamenen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Voor mensen met dementie en hun naasten is informatie, een luisterend oor en een helpende hand in eigen omgeving erg belangrijk. In onze provincie biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dicht bij de patiënt staat. In de regio Westerkwartier zijn twee Alzheimercafé's actief: in Leek en in Zuidhorn. Vanuit Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier in Leek worden in Marum en Grootegast ook een aantal café-avonden georganiseerd ("Café on Tour"). In Leek is elke tweede dinsdagavond van de maand een bijeenkomst in de De Schutse.

Zie voor verdere regionale activiteiten: <https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen>

### IMPRESSIES BIJEENKOMSTEN

#### Zomerreisje 2018

Op 12 juli hadden we weer ons jaarlijkse reisje. Na de dienst met aansluitend koffie in onze 'eigen' kerk in Marum reden we naar Peize. Daar genoten we in 'de Peizer Hopbel' een heerlijke lunch met o.a. soep, gebakken ei en een lekker sapje. De zitzakken gelegen in de zon voor het café nodigden uit om er af te sluiten met een napraatje.

Vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk in natuurgebied 'de Onlanden' wandelden we onder mooie zomerse wolkenluchten naar de uitkijktoren.



Helaas was er geen tijd meer om de pittige klim de toren op te maken, want ons wachtte nog een bezoek aan Museum de Buitenplaats in Eelde.

Daar kregen we, gezeten op de muurtjes voor het gebouw, een uitgebreide toelichting op de

ontstaansgeschiedenis van het museum en de 'organische architectuur' van het gebouw.



Het museum was in de jaren negentig opgezet voor het tentoonstellen van figuratieve kunst. Echter, tijdens ons bezoek was er een tentoonstelling van een 'totaalinstallatie' van Richard Bolhuis met tekeningen op muren en vloeren, soundscapes en filmloops die je binnen in het museum kon ervaren. De meesten van ons hadden toch wat moeite om zich daar aan over te geven of door te laten onderdompelen.



Het was een prachtige dag om ook nog een wandeling door de bijzondere tuin van het museum te maken. Zichtlijnen, natuurlijke oevers, lopend water, beelden, boomgaard met oude rassen etc..

We besloten de dag met een drankje in een café iets verderop in Eelde. Het was een gezellig en ontspannen dagje uit met leuke gesprekken.

Heeft u misschien al een suggestie voor het reisbestemming voor het komend jaar, schroom dan niet dit bij het bestuur te melden!

## Contactbijeenkomst

Op 15 oktober hadden we de eerste bijeenkomst van dit najaar. We bespraken het hoofdstuk 'Stress' uit het boek "Stand-up theology" van Tim Vreugdenhil.

Hij beschrijft in dit hoofdstuk dat we in de huidige tijd niet of nauwelijks meer rust nemen. Hoe men geworden is tot ondernemers in zelfontplooiing of manager van je eigen geluk; er zit geen stopknop meer op. We vroegen ons af waar onze stopknop zit. En of een sabbatical nodig is of een luxe? En wat zie je als je jezelf tegenkomt?

Vreugdenhil maakt de stap naar het bijbelse scheppingsverhaal waarin God na iedere stap rust neemt en ook op de zevende dag. De rust is onderdeel van het werk; zonder rust is het werk niet af.

Het tekstgedeelte waarin hij ingaat op de rol van Jezus vonden we wat onbegrijpelijk. En riep de vraag op: hoe kijk je tegen Jezus aan.

Genoeg vragen dus om er weer een boeiende en inspirerende avond van te maken!

Zie ook: <https://www.timvreugdenhil.nl/>



Clara Prins

Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt 2 tot 3 keer per jaar.

### **BESTUURSLEDEN:**

Truus Doornbosch-Wollerich tel. 050-5779814  
Kitty Hesselink tel. 0594-643662  
Ruud van Nijen tel. 0594-514418  
Els Opheikens tel. 050-5279056  
Willy Sjaarda tel. 050-5419726  
secre. C. Pothuisstraat 3, 9728 MK Groningen

### **VOORGANGSTER:**

Simone van der Laan tel. 0592-461036  
e-mail: [simonevdlaan@tele2.nl](mailto:simonevdlaan@tele2.nl)

[vgw@vrijzinnigegelooftsgemeenschapwesterkwartier.nl](mailto:vgw@vrijzinnigegelooftsgemeenschapwesterkwartier.nl)  
[www.vgwester.nl](http://www.vgwester.nl)