



## VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

### Nieuwsbrief april 2020

#### **REDACTIONEEL**

*Een Nieuwsbrief met een Agenda voor bijeenkomsten, maar de huidige omstandigheden bepalen uiteindelijk of deze ook fysiek zullen gaan plaatsvinden. De contacten in deze periode zijn digitaal of via telefoon en post. Digitaal ontvingen we al de Paasboodschap van Simone, waarin zij nader inging op de wereld waarin wij op dit moment leven.*

*De VGW bevindt zich in een overgangperiode naar een nieuwe voorgangster. In de Nieuwsbrief daarom de -laatste- column van Simone en een introductie van onze nieuwe voorgangster.*

*Clara Prins*

*[redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl](mailto:redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl)*

Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt twee tot drie keer per jaar.

#### **BESTUURSLEDEN:**

Truus Doornbosch-Wollerich 050-5779814  
Kitty Hesselink 0594-643662  
Ruud van Nijen 0594-514418  
Els Opheikens 050-5279056  
Willy Sjaarda 050-5419726  
secr. C. Pothuisstraat 3, 9728 MK Groningen

#### **VOORGANGSTER:**

Simone van der Laan 0592-461036  
[vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl](mailto:vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl)

[www.vgwester.nl](http://www.vgwester.nl)

#### **AGENDA**

- |              |   |
|--------------|---|
| uitgesteld   | <i>Afscheid Simone van der Laan, 10.30 uur</i>            |
| 28 juni      | <i>Bevestiging Helene Westerik, 15.00 uur</i>             |
| 16 augustus  | <i>Dienst, 10.30 uur</i>                                  |
| 6 september  | <i>Provinciale Buitendag, 10.00 uur Haren</i>             |
| 20 september | <i>Dienst Noordelijke Vrijzinnigen, 10.00 uur, Emmen</i>  |
| 11 oktober   | <i>Dienst + Jaar- en Begrotingsvergadering, 10.30 uur</i> |
| 22 november  | <i>Herdenkingsdienst, 10.30 uur</i>                       |
| 24 december  | <i>Kerstavondviering, 19.00 uur</i>                       |

*De VGW-bijeenkomsten vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.*



### ***Een plek om te zijn....***

*Het is doodstil en nog donker; ik hoor alleen het zachte geritsel van de dorre bladeren aan de beuk. Ik lig al een poosje wakker en vraag me af: wat is het toch dat er ontbreekt?*

*Dan opeens realiseer ik me: ik hoor geen verkeer; geen auto's die in de vroege ochtend zich op weg spoeden naar het werk, geen vliegtuigen die hun passagiers vervoeren naar verre oorden, geen haastige voetstappen van vroege honden-uitlaters, geen zich haastende ouders die hun kinderen tot spoed manen.*

*Terwijl ik me lig te verwonderen over deze, bijna onnatuurlijke stilte wordt die opeens gebroken door ragfijn gefluit: een merel die aankondigt dat de dag begint, dat het tijd is om op te staan. En meteen denk ik aan dat gedichtje over dat er ergens een plek moet zijn voor een merel en een specht. Een gedicht over vrijheid en vleugels krijgen of zoiets. Morgen maar even opzoeken, denk ik. O nee, straks natuurlijk.*

*Nu nog even blijven liggen en me verbazen over het geritsel en het stille gezang: hoe kan het dat dit zo overduidelijk te horen is. En hoe kan het dat ik me hier zo over verbaas?*

*Ik herinner me dat ik vroeger, als kind vaak voor dag en dauw wakker werd en dan aan de geluiden buiten kon inschatten hoe lang het nog zou duren voor ik mocht opstaan.*

*Hoorde ik alleen maar één hond zo nu en dan blaffen... dan was er nog veel tijd om te gaan.*

*Hoorde ik dat die hond overal antwoord kreeg, dan duurde het niet zo lang meer.*

*Hoorde ik de haan van de burens kraaien en het antwoord van andere hanen verderop, dan duurde het nog heel lang, maar hoorde ik de kippen tokken in het hok bij de burens, dan wist ik: ik mag bijna opstaan.*

*Dit was ik helemaal vergeten, tot ik dus vanmorgen in alle vroege ontwaakte.*

*De merel heeft versterking gekregen en ik realiseer me: het is tijd om de dag rustig te beginnen. Ik sta ik op en ga op zoek naar het gedichtje.*

### ***Een plek zijn om***

*Er moet een tuin zijn voor de merel,  
een boom voor de specht.*

*Er moet een plek zijn op aarde  
waar niemand met je vecht.*

*Er moet een land zijn voor mensen,  
een huis of een tent.*

*Er moet een plek zijn op aarde  
waar je altijd veilig bent.*

*Er moeten mensen zijn als vogels,  
vrij op straat of in de lucht.*

*Er mag geen angst zijn voor kogels  
niemand meer die vlucht.*

*Er mag een plek zijn om te blijven,  
en een plek om te gaan.*

*Dan heb je vleugels om te drijven,  
een been om op te staan.*

### ***Dank je wel.***

Lieve mensen, dank jullie wel voor de kaartjes en groeten die ik ontving omdat ik alweer één van mijn botten gebroken heb. In 1e instantie dacht ik nog: dat afscheid van mij moet ik dan maar in de rolstoel houden, maar in 2e instantie ziet de wereld er opeens anders uit: een heel klein virusje heeft roet in alle eten gegooit.

Zo rond kerst startte zij haar rondgang over de wereld en sinds die tijd is ze bijna niet te stuiten. Ze stort de hele wereld in een stilte die enerzijds weldadig aanvoelt, maar aan de andere kant heel veel verdriet, eenzaamheid en onzekerheid brengt.

Dus dat afscheid, ach dat komt er wel, maar wellicht in een andere vorm dan we in 1e instantie dachten. Voorlopig zit ieder thuis en mag er het beste van maken.

Lieve mensen, ik wens u veel moed en doorzettingsvermogen én veel mooie, creatieve impulsen om u heen en ik hoop tot spoedig.

Simone van der Laan

## ACTIVITEITEN

### Afscheid Simone van der Laan

De afscheidsdienst van Simone van der Laan is uitgesteld. Afhankelijk van de in de nabije toekomst geldende restricties en de gezondheid van Simone, zal deze op een later tijdstip plaatsvinden. Het bestuur zoekt naar een oplossing en U ontvangt u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging!

### Provinciale Pinksterdienst

Deze dienst die op **31 mei** in Scheemda zou plaatsvinden is door VVP Groningen afgelast.

### Zomerdienst en reisje.

We kunnen er niet omheen, corona bepaalt op dit moment voor een groot deel ons leven. We worden gedwongen om meer thuis te zijn, om afstand te houden, om goed na te denken over wat noodzakelijk is en wat nu nog wel kan wachten. We hebben zelfs onze maandelijkse vieringen moeten stilleggen.

We hadden gepland om in mei of juni ons jaarlijkse uitje te houden, maar zoals u wellicht begrijpt, hebben we deze plannen maar even in de ijskast gezet. Of ze daar bewaard worden tot 2021 weten we nu nog niet, maar dat hoort u ongetwijfeld.

### Bevestiging Helene Westerik

Op 28 juni om 15.00 zal de bevestiging van onze nieuwe voorgangster mw. ds. H. Westerik plaatsvinden. Zoals gebruikelijk in de Romaanse Kerk in Marum.

Elders in deze Nieuwsbrief stelt zij zich al kort aan U voor.

### Provinciale Buitendag en Noordelijke Dienst

De Buitendag, zoals gebruikelijk op de eerste zondag in september, zal dit jaar worden gehouden in Haren. Na de dienst in het Witte Kerkje verplaatsen we ons naar de Hortus in Haren voor de lunch en een lezing van ds. Wouter Slob uit Zuidlaren. Voor alvast een kennismaking met Wouter Slob, zie:

<https://www.pknanloozuidlaren.nl/predikanten-laarkerk/ds-w-h-slob> .

Details over de dienst op **20 september in Emmen** volgen nog.

### Contactbijeenkomst/ Jongeren Gespreksgroep

Over de invulling hiervan voor komend najaar vindt nog overleg plaats met mw. Westerik.

## MEDEDELINGEN

### Contributie 2020

Zou één ieder (voor zover nog niet gedaan) de contributie of bijdrage voor het jaar 2020 willen overmaken?

Lidmaatschap echtpaar € 185,-

Lidmaatschap alleenstaande/één lid € 125,-

Bijdrage begunstiger/vriend(in) € 40,-

Bij alle bedragen gaat het om de minimale bijdrage, meer mag natuurlijk altijd.

Graag overmaken op rekeningnummer:

NL80 RABO 0323784518 t.n.v. de

V.G.W. te Groningen.

Bij voorbaat dank mede namens het bestuur van de VGW, Willy Sjaarda (penningmeester)

### Collectedoel 2020

Het nieuwe collectedoel is Mami Sa op Curaçao. Na de dienst van 9 februari jl. gaf bestuurslid Kitty Hesselink een toelichting op dit collectedoel:

Fundashon Mami Sa is opgericht ten behoeve van een betere toekomst voor jonge alleenstaande moeders en hun kinderen ouder dan 3 jaar. Het is een initiatief van Marion van der Burgh – van den Aardweg. Het is een organisatie op Curaçao die is opgericht om de toekomst van alleenstaande moeders met jonge kinderen te verbeteren. De drie hoofddoelen die Mami Sa nastreeft zijn: Aanleren van structuur, voorbereiding voor plek op de arbeidsmarkt, voortzetting van de begeleiding als het gezin uit de dagopvang gaat.

Kijk voor meer informatie op [www.mamisa.org](http://www.mamisa.org).

### In memoriam Jan Wilko Brink.

Zondag 5 januari overleed toch nog vrij plotseling ons gemeentelid Jan Brink. Hij was een man die goed kon luisteren, geïnteresseerd was in de mens die op zijn weg kwam en zijn indrukken wist om te zetten in kleur en beeld. De laatste jaren ging hij geleidelijk achteruit en op 5 januari is hij rustig ingeslapen, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen achterlatend.

Wij wensen Dineke heel veel kracht en nabijheid toe in de stilte en leegte die Jan achterlaat.

Jan Wilko Brink

11 december 1935 – 5 januari 2020

## *Lieve lezers!*

*In deze bizarre tijd kwam het verzoek om een 'kennismakingsstukje'. We zijn nu vier weken in 'lockdown' en dagelijks ben ik bezig geweest met mijn werk. Contact houden, verbindingen tot stand brengen, op andere manieren. Druk ben ik daarmee. Toch ben ik rustig. Misschien ook wel omdat ik diep van binnen vertrouw op die verbinding met geloof, hoop en liefde. In ieder van ons. Dat dát iets is dat blijft.*

*Vanmorgen bij het ontbijt las ik in Tubantia (de Twentse Dagblad van het Noorden) een gedicht, in relatie tot vrijheid. Ik vind het mooi, omdat het vertelt over de behoefte van ons allemaal 'dat het weer zal zijn zoals het was'. En dat juist die behoefte (ons verlangen) altijd onze vrijheid is.*

*vreemd aan vrijheid te denken  
op een warme zonnige dag  
waarop de straten leeg zijn  
dat zou kunnen zijn zoals een bezetting is:  
de schijn van het normale  
terwijl niks dat meer is  
we blijven achter glas of  
lopen schichtig om de ander heen en  
in iedereen de behoefte  
dat dingen weer zijn wat ze waren  
misschien hoeft vrijheid  
niet meer te zijn dan dat*

*Wibo Kosters (Tubantia 11 april 2020 - Dichtersgilde Overijssel)*

We wachten af of we op 28 juni elkaar (al) kunnen zien. Maar hoe het ook is, dat moment gaat komen. Ik verheug me erop. Tot slot 'het kennismakingsstukje'.

Met veel plezier en liefde werk ik sinds 2014 als voorganger en pastoraal werker in twee vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Drenthe, en straks een klein beetje over de grens, bij u. De wortels van mijn familie aan vaderskant liggen in Twente, die van mijn moeder voor een deel in Friesland. Na jaren te hebben gewoond en gewerkt in het midden van het land en de Randstad, ben ik 2002 terug gegaan naar Twente. Samen met mijn man woon ik in Vroomshoop. Nog steeds kom ik graag in Utrecht, waar ik studeerde, eerst Rechten en later Theologie en Geestelijke Verzorging. Maar ik ben ook altijd weer blij als ik de IJssel oversteek. Op weg naar het Oosten/Noorden – naar huis!

Ik houd van mensen en ik houd van het samen in gesprek zijn over dat wat in het leven van waarde is; wat het mooi maakt, maar soms ook moeilijk. In mijn bijeenkomsten probeer ik dat wat ik zelf ervaar, dat wat er om mij heen gebeurt en dat wat ik van de mensen hoor, voor het voetlicht te

bringen. In mijn beleving heeft dat vaak te maken met een aloude vraag: hoe kunnen wij goed leven? Goed leven in verbinding met onszelf, anderen, de aarde en onze spiritualiteit of religiositeit. En net als bij de tekst van Gandhi over vrede – er is geen weg naar vrede, vrede is de weg – , denk ik dat er geen weg is naar goed leven, maar dat goed leven de weg is. Met elkaar, zeker ook in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier. Ik vind het heel fijn dat ik samen met u die weg mag gaan bewandelen.

Hartelijke groet, Helene Westerik

