



VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

Nieuwsbrief november 2021

REDACTIONEEL

Toch nog even een herinnering aan het voorjaar terwijl de blaadjes van de bomen dwarrelen: tijdens de jaarvergadering in mei werden bestuursleden en vrijwilligers die stopten verwend met een prachtige bos tulpen geteeld in onze regio. Nog lang konden we genieten van deze variëteit aan kleuren:



Er zijn weer diverse bijeenkomsten gepland; alles daarover in deze Nieuwsbrief. Met de hoop dat we elkaar daar persoonlijk kunnen treffen!

Clara Prins

redactie@vrijzinnigeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

AGENDA

15 november Contactbijeenkomst /
Gespreksgroep 13.30 uur in Leek.

21 november Dienst 10.30 uur,
Eeuwigheidszondag

24 december Kerstbijeenkomst, 19.00 uur

2022

16 januari Nieuwjaarsdienst, 10.30 uur

20 februari Dienst, 10.30 uur

20 maart Dienst, 10.30 uur met aansluitend
jaarvergadering

17 april Paasdienst, 14.00 uur

15 mei Dienst 10.30 uur

De VGW-bijeenkomsten staan onder leiding van Helene Westerik.

Zij vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.

Alle bijeenkomsten onder voorbehoud van de op dat moment geldende Corona-restricties.

(Ge)worden wie je bent?

Als het herfst wordt, denk ik aan uitwaai wandelingen, de geur van afgevallen bladeren, warme chocolademelk én de Kinderboekenweek. Ik zocht het op: de Kinderboekenweek bestaat sinds 1955 en was er dus ook al toen ik nog op school zat. Als kind was ik al lid van de bibliotheek en kwam ik er wekelijks. Mijn boekenverzameling ontstond door de boeken die ik van mijn vader kreeg; soms voor m'n verjaardag, maar altijd als ik een paar dagen ziek was. Samen met het suikerwater van mijn moeder werd ik zó weer beter. Gelukkig, dat het zo eenvoudig was.

Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek 'worden wie je bent'. Ik kocht het prentenboek *Dromer* van Mark Janssen. Over de vraag 'wat wil jij worden'? De jongen in het boek weet het antwoord niet. Iedereen in zijn klas weet het wel. Hij niet. Zijn vader is liefdevol en wijs; en tijdens een boswandeling vertelt hij zijn zoon over de denkers en doeners onder de mensen. Die weten vaak heel goed wat ze willen. Maar je hebt ook mensen die vooral heel goed kunnen kijken, ruiken, horen en voelen. Zij worden muzikant, of danser, schrijver, schilder of uitvinder. Zij zijn de vertolkers van de dromen, en dromen zelf soms ook een beetje. De denkers, de doeners en de dromers. Ze zijn allemaal nodig.

Wat een mooie uitwerking van het thema. Gelukkig maar, want ik ben ook wel huiverig voor zo'n kreet 'worden wie je bent'. Dat is immers niet zo makkelijk. Word ik wie ik ben? Ben ik geworden wie ik ben? Bent u dat? En zit er ook niet de gedachte achter 'dat alles kan, als je het maar wilt of droomt'? En wat als het niet lukt? Als niet alles maakbaar blijkt? Dan kan 'worden wie je bent' een (te) grote opdracht zijn.



Mijn man vertelde over zijn schooltijd; dat de meesters en juffen feitelijk bepaalden welke kinderen zouden doorleren. Ze kregen vragen als: eet je wel eens een ei, of vlees, of vis? En zo ja, hoe vaak per week? Zo werden de kinderen gecategoriseerd, en werd hun spoor bepaald. Want je moest vooral in je eigen spoor blijven. Kinderen die een paar keer per week vlees aten, en niet konden leren, moesten worstelen om toch hun diploma te halen. Kinderen die meestal een ei aten, en heel goed konden leren, moesten heel veel moed en de juiste mensen in hun omgeving hebben om te kunnen doorleren.

Zo is het óók van omstandigheden afhankelijk of je je dromen kunt verwezenlijken. Of je de denker, doener en dromer kunt zijn die je ten diepste bent. In de omstandigheden kan er veel goed gaan, én veel fout. Daarom heb ik al een thema voor de Kinderboekenweek voor volgend jaar bedacht: 'ik sta naast je'.

Wie staat of stond er naast jou? Letterlijk en/of figuurlijk?

Hoe mooi zou het zijn als elk mens daar een antwoord op weet te vinden. Ook al is dat antwoord een weg van een leven lang zoeken en leren.

Weven....

In de dienst van september begonnen we met ons jaarthema: *Weven*. Een woord met meerdere lagen. Verweven als verbonden zijn met je familie(geschiedenis), een cultuur, met de mensen om je heen. Het doorweven (geïntegreerd) zijn van dingen in je eigen leven, of in een cultuur. Het gebruiken van meerdere dingen tot één geheel. De kunst van het weven. En waarschijnlijk komen er het komende jaar nog wel meer dingen en betekenissen op ons pad.

Hebt u iets waarvan u denkt: dat zou er goed bijpassen, neem dan contact met me op. Zo hoop ik dat we samen verder kunnen weven!

Hartelijke groet, Helene Westerik

AGENDA

Contactbijeenkomst 15 november

We starten met een gezamenlijke Contactbijeenkomst/Jongeren Gespreksgroep. Iedereen is hierbij van harte welkom! Het is een nieuwe start, waarin we met elkaar kunnen kijken hoe we één en ander vorm gaan geven. Helene licht het onderwerp als volgt toe:

'Contactbijeenkomst – ik las het woord een paar keer, en dacht toen: 'contact' – wat is dat? Wat betekent dat voor je? Over dat woord en de betekenis ervan gaan we het hebben, om op die manier ook de behoeften te inventariseren aan contact binnen onze gemeenschap. Aan het einde van de bijeenkomst doen we een kleine enquête over jullie wensen als het gaat om de contact- en gespreksbijeenkomsten. Het zou dus heel fijn als er zoveel mogelijk mensen zijn.'

Maandag 15 november a.s. om 13.30 uur.

Locatie: De grote zaal in "De Schutse" is al gereserveerd, Oldenoert 32 in Leek.

Kerstavond

Op dit moment gaan we er vanuit dat we met elkaar Kerstavond kunnen beleven.

Op **24 december om 19.00 uur**. We lezen natuurlijk het Kerstverhaal, daarom heen zal er muziek zijn en richten we via de sterren onze blik op wat er voor ons ligt.

MEDEDELINGEN

In dit lopende jaar verwelkomen wij vier nieuwe **leden**: Simone van der Laan, Ingrid Koolschijn, Ineke Douwes en Anita Braam. Daarnaast betreuren we het verlies van ons lid Gijs Oudenaarden.

Volgend jaar september vieren we het **25 jarig bestaan van de VGW!** Hierover zullen we in januari 2022 gaan brainstormen. Een eerste idee is al ontstaan! Het lijkt ons leuk om een boekje te maken over de afgelopen 25 jaar. Hiervoor zullen we de leden vragen naar hun ervaringen, favoriete liederen, etc. en hun verhalen bundelen. Andere suggesties zijn natuurlijk ook van harte welkom!

De **jaarvergadering** na de dienst van 9 mei jl. stond in het teken van het afscheid van enkele bestuursleden: Truus Doornbosch en Ruud van Nijen hebben zich gedurende een lange periode en op vele manieren enorm ingezet voor onze gemeenschap waarvoor wij hun erg dankbaar zijn. Dit kwam tot uiting met een hartelijke applaus en Els overhandigde beiden een bos bloemen en een waardebon.



Ook Clara Prins werd bedankt voor het bijhouden van de website. Annelies Kranenburg en Jan Bronsveld zijn in het bestuur gekomen. Hier een foto van het 'gemuil-korfde' bestuur tijdens deze dienst (Annelies ontbrak die dag):



Zomerreisje 15 augustus

Op 15 augustus konden we er weer op uit met elkaar. Na een lunch konden we te voet naar de Tuin van de Tijd in Bunne. Na de inspirerende rondleiding bleven we op deze mooie zomerdag lang in de tuin bij elkaar zitten onder genot van koffie of thee. Op onze website een impressie van Helene van dit bezoek; lees daarvoor: 'Column 21 sept. – Spiegel van verlangen.'



Appeltjes voor de dorst

De Notaris en de Cox liggen in de kelder. Appeltjes voor de dorst. Van Clara en Martien. Wat is het elk jaar toch weer een mooi en gastvrij gezicht: emmers vol met appels bij de deur van de kerk om zomaar mee te nemen. De gulle gaven van de natuur, maar zonder de mensenhanden van Clara en Martien zouden ze nu niet in onze kelders liggen. Dank!



Kerstbundel VVP.

Deze bundel vol verhalen om het Kerstgevoel te vangen kunt u telefonisch bestellen via: 030-8801497. Kosten €2,75 excl. verzendkosten.



Jaartheme Weven

Al eerder genoemd in deze Nieuwsbrief; ons jaartheme is *WEVEN*. Naar aanleiding daarvan las Annet van Duijn-Lanting een gedicht voor tijdens de dienst van september:

Ons Levenskleed,

*God heeft het kleed van ieders Leven,
eens op een weefgetouw gezet.
Waarna de Hemelse ontwerper,
Nauwkeurig op de draden Let.
Voor ieder is 't motief weer anders,
Verschillend ook de kleur en maat.
Zo weeft Hij in elk mensenleven,
Steeds liefdevol een nieuwe draad.*

*Soms denkt Gods kind. Zijn dit nu blijken,
Van 'n Goddelijke scheppershand,
Die knopen, die verwarde draden
Maar weet je, 't is de onderkant.
't Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen
'Nu weet ik niet meer, hoe het moet'
Dat God 't geweven stuk bezichtigd,
En glimlacht 'Ja, wordt het goed.*

*En als het weefgetouw eens stilstaat,
De laatste draad is afgehecht
En God dan het patroon zal tonen
Ik bid, dat Hij dan tot ons zegt,
'Zie dit is nu de goede zijde
Een schone overwinningskroon,
Verworven, dankzij de verdienste
Van Christus, Mijn geliefde Zoon.*

In Memoriam Gijsbert Antonie Oudenaarden

Op woensdagmiddag 21 juli jl. namen wij in het Witte Kerkje te Grootegast afscheid van het lieve leven van Gijsbert Antonie (Gijs) Oudenaarden. Echtgenote Ali stak een kaars aan voor de afwezige aanwezigen, maar vooral als symbool van een Krachtenveld zonder vorm of gestalte: voelbaar als een mantel van troost.

We stonden stil bij het bijzondere en liefdevolle leven van Gijs wat begon op woensdag 25 juli 1934 in Soerabaja. Daar groeit hij samen met broer Rob op. Totdat in 1941 ook in Nederlands Indië de oorlog uitbreekt. Vader wordt krijgsgevangen gemaakt. Gijs en moeder worden geïnterneerd in een kamp. In 1947 komen Rob en Gijs definitief naar Nederland waar Gijs geneeskunde gaat studeren en Ali ontmoet. Drie mooie kinderen worden geboren, een liefderijk gezin.

Tijdens de afscheidsplichtigheid haalden kleindochter Emma en zoon Timon warme herinneringen op waaruit weerklonk hoe zeer Gijs het leven lief had!

Hij wist zich gedragen door een Krachtenveld, groter dan zichzelf. Op 15 juli vergleed zijn ziel naar de andere kant van het bestaan, naar het Geheim dat hem in leven en in sterven omringde. Dat deze Kracht ook Ali, de kinderen en kleinkinderen mag omringen in de weg die zij verder lopen.

Foekje Dijk



Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt twee tot drie keer per jaar.

BESTUURSLEDEN:

Jan Bronsveld	0594-642582
Kitty Hesselink	06-29440889
Annelies Kranenburg	0594-642161
Els Opheikens	050-5279056
Willy Sjaarda	050-5419726

VOORGANGSTER:

Helene Westerik	06-43167139
-----------------	-------------

secr.: Willem Dreeslaan 39, 9363 ET Marum
vgw@vrijzinnigegelooftgemeenschapwesterkwartier.nl

www.vgwester.nl

Het gehele bestuur zonder mondkapje:

