



VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

Nieuwsbrief mei 2022

REDACTIONEEL

Wat fijn dat we weer zonder beperkingen bij elkaar kunnen komen voor onze maandelijkse diensten! Met elkaar die momenten van bezinning en stilte beleven, weer kunnen zingen en genieten van (orgel)muziek.

We bestaan in september a.s. 25 jaar. Terugbladerend in de oudere nieuwsbrieven en zoekend in het foto-archief krijg ik weer een beeld van de vele bijeenkomsten en leuke reisjes die we gehad hebben (ben zelf lid geworden in 2007). Op de foto's mensen die ik dus al die jaren vrijwel maandelijks heb, en nog steeds, ontmoet. Wij krijgen wel eens de vraag, meestal van iemand uit het 'westen', of we ons niet eenzaam voelen op onze tussen de akkers gelegen boerderij. Eenzaamheid wordt dan verward met het niet hebben van mensen in je directe fysieke woonomgeving.

Eenzaamheid gaat echter over het niet voelen van een band met andere mensen. Mijn lidmaatschap van de VGW draagt bij aan het voelen van die band in mijn woonomgeving realiseerde ik me bij het terugkijken.

Er zijn weer diverse bijeenkomsten gepland; alles daarover in deze Nieuwsbrief. Ook een zomeruitje staat weer op het programma!

Clara Prins

redactie@vrijzinnigegelooftsgemeenschapwesterkwartier.nl

AGENDA

5 juni	Provinciale Pinksterdienst 10.30 u. Scheemda o.l.v. mw. G.F. Huis
26 juni	Dienst 10.30 uur
28 augustus	Dienst 10.30 uur met aansluitend zomeruitje in Nuis
5 september	Provinciale Buitendag, 10.30 uur Niekerk
25 september	Jubileumdienst 10.30 uur
16 oktober	Dienst 10.30 uur. Na afloop korte begrotingsvergadering
20 november	Dienst 10.30 uur, Eeuwigheidszondag
24 december	Kerstavond 19.00 uur

De VGW-bijeenkomsten staan onder leiding van Helene Westerik.

Zij vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.

Op een mooie Pinksterdag

Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Zo gaat dat (oude) liedje van André van den Heuvel en Leen Jongewaard. Een liedje over een vader, die terugdenkt aan de tijd dat hij nog met z'n dochtertje aan de hand in het park liep, samen in de zon. Aan hoe dingen kunnen veranderen, hoe je teleurgesteld kunt raken, maar je toch weer eindigen kunt bij dat beeld van 'samen in de zon'.

Wat je daarvoor nodig hebt, is volgens mij moed. Niet alleen goede moed, maar ook de moed om drempels over te gaan, om dingen te durven doen die je misschien nog nooit hebt gedaan. Of om de drempels over te gaan van die dingen die je eigenlijk niet wilt zien.

In mijn boekenkast staat een bundeltje gedichten met als titel MOED! Van Amnesty en de uitgeverij Bekking & Blitz, die voornamelijk kunstkaarten uitgeeft. Daarom heten de boekjes in deze serie 'het museum van de poëzie'. Dit deeltje heeft een veelzeggende voorkant; een vrouw op een rots, in badpak, met daaronder toch wel een behoorlijke afgrond. Het vergt moed om dan te springen en erop te vertrouwen dat het water daaronder je vriendelijk ontvangen zal.

Want er is geen zekerheid; je weet niet wat er onder zit. Of misschien had je al eens een ervaring dat het water hard is en zich niet voor jou opent.

Die vrouw stelt ons een vraag: wat heb jij nodig om moed te vatten? Om in het water te springen, je badpak of zwembroek aan te doen, of je masker te laten vallen? Wat heb jij nodig om je eigen taal te (blijven) spreken, je eigen weg te volgen in een landschap van onzekerheden, kuilen of misschien wel afgronden?

Misschien denkt u wel bij het zien van de afbeelding: jeetje, zo zou ik daar nooit durven te staan; in m'n badgoed, of op zo 'n rots. Of misschien denkt u: ja, zo voel ik me soms echt! En dan wel springen!



Binnenkort is het Pinksteren. De Pinksterbloemen zie ik nu al bloeien. En dat geeft moed. Om ons vertrouwen kleur te geven. Om je eigen drempels over te gaan. Welke die dan ook zijn. Met een beetje hulp, want in dat oude liedje wordt gezongen: vader was een duidelijke mengeling van onze lieve heer en sinterklaas!

Met een hartelijke groet, Helene Westerik

Wat ook moed vraagt

In aansluiting op mijn column heb ik ook moed moeten zoeken. Om een knoop door te hakken. Een knoop die ik al een tijdje voelde. Aandachtvol bij mensen zijn, zowel privé als in mijn werk. Zo wil ik graag leven. De laatste tijd kon ik mijn werk voor VGW niet met de aandacht doen die bij mij hoort. In de hoofdzaak ging dat om het pastorale werk. Het is te versnipperd. Na eerder overleg met het bestuur heb ik geprobeerd om mijn wekelijkse uren samen te voegen tot een hele dag, maar een hele dag alleen maar bezoeken doen is voor mij te veel, en gaat ook ten koste van aandacht. Voorganger zijn betekent voor mij (ook) verbindingen maken bij de zondagse dienst naar de mensen, en daardoor kosten de diensten mij ook best wel wat tijd. Om die reden heb ik besloten om te stoppen. Met pijn in mijn hart, want het is echt fijn bij jullie, met mooie en betrokken mensen. Het bestuur gaat op zoek naar een andere voorganger. Totdat er iemand gevonden is, zal ik doorgaan met de zondagse diensten en uitvaarten. Bezoeken en contactbijeenkomsten zal ik niet meer doen. We gaan elkaar dus nog zeker zien bij de diensten, maar bij deze alvast een DANK U WEL voor alles wat we met elkaar deden én deelden.

Helene Westerik

AGENDA

Provinciale Pinksterdienst

De Pinksterdienst van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen wordt gehouden in de Scheemder Kerk in Scheemda. Deze dienst is ook bedoeld voor de leden en vrienden van de VGW.



Voorganger is mevrouw G.F. Huis. De kerk is gelegen aan de Torenstraat 2 in Scheemda.

Zie ook: www.kerkscheemda.nl

De dienst op **5 juni** begint om **10.30 uur**. Na de dienst is er koffie in de kerk.

Zomeruitje

Na de dienst op **28 augustus** is er een uitje gepland. We gaan dan naar het Landbouw- en streekmuseum 't Rieuw te Nuis. We lunchen daar om daarna het museum te bezoeken. Nadere mededelingen over tijdstip en kosten volgen. Zie ook:

<https://museanuisniebert.nl/welkom-in-t-rieuw/>



Provinciale Buitendag

De Buitendag is op **4 september** in de kerk van Niekerk (Westerkwartier), voorganger mevrouw G.F. Huis. Aanvang dienst 10.30 uur. Na de dienst zijn er koffie, lunch en een middagprogramma in het tegenover de kerk gelegen dorps huis 'De Ronde'. Het middagprogramma is nog niet ingevuld. Voor de lunch en de middag wordt een bijdrage gevraagd van ca €20,- p.p..

Jubileumdienst

Op 1 september 2022 bestaat de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier 25 jaar! Het bestuur heeft in overleg met Helene Westerik besloten om hier

in de jubileumdienst van **25 september** a.s. extra aandacht aan te besteden. Er is afgezien van een verdere uitgebreide viering of activiteit.

Zie elders in deze Nieuwsbrief voor wat informatie uit de beginperiode.

MEDEDELINGEN

De **jaarvergadering** werd gehouden na de dienst van 20 maart. Jaarverslagen en notulen over 2021 werden goedgekeurd. Er waren enkele kleine verschuivingen in de inkomsten en uitgaven als gevolg van het niet doorgaan van fysieke bijeenkomsten en de toename van attenties als bloemen en kaarten. De vrijwilligers van de Commissie van Ontvangst kregen een attentie. De 'Jongerengespreekgroep' liet weten dat zij weer van start gaan met bijeenkomsten in huiselijke kring.

Leden.

* Met Pasen zijn enkele leden die niet meer zelfstandig in de diensten kunnen komen door het bestuur met een Paas-attentie bezocht.

* Het bestuur is verheugd dat onze geloofsgemeenschap is uitgebreid met enkele nieuwe leden. We heten Nienke Jansen – van Leeuwen uit Marum en Johan en Aafke Feitsma uit Grijskerk van harte welkom!

* Al geruime tijd is ons lid Jan Boonstra uit Grootegast door ziekte en fysieke beperkingen niet meer in staat de diensten bij te wonen. Hij is -voorlopig althans- verhuisd naar een verzorgingshuis in Leeuwarden. Zijn adresgegevens zijn bij het bestuur beschikbaar.

Bestuur

Onze voorzitter Els Opheikens had al eerder aangegeven dat zij na jaren voorzitterschap graag haar functie wilde overdragen. Het is erg jammer dat we haar in het bestuur moeten missen, maar het is fijn dat we vervanging voor haar hebben kunnen realiseren: Annelies Kranenburg neemt het voorzitterschap over en Nienke Jansen komt het bestuur versterken. Zo is het bestuur weer compleet.

Contributie 2022

Zou één ieder (voor zover nog niet gedaan) de contributie of bijdrage voor het jaar 2022 willen overmaken?

Lidmaatschap echtpaar € 195,-

Lidmaatschap één lid € 135,-

Bijdrage begunstiger/vriend(in) € 50,-

Bij alle bedragen gaat het om de minimale bijdrage, meer mag natuurlijk altijd.

Graag overmaken op rekeningnummer:

NL80 RABO 0323784518 t.n.v. de

V.G.W. te Groningen.

Bij voorbaat dank mede namens het bestuur van de VGW, Willy Sjaarda (penningmeester)

Collectedoel 2022

Onze Collectegelden zijn dit jaar bestemd voor de Stichting Leergeld Westerkwartier – Noordenveld. Deze Stichting wil kinderen uit de gemeente Westerkwartier-Noordenveld helpen om wel mee te doen met sport, muziek of culturele activiteiten als zij daar, om financiële omstandigheden, anders geen mogelijkheid voor zouden hebben. Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net al de andere leerlingen op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken.

Meer informatie is te vinden op de website:

<https://www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld>.

Ons Collectedoel in 2020 en 2021 was de Stichting MamiSa op Curaçao. Er is een recent verslag van de activiteiten van de Stichting beschikbaar; op te vragen bij Kitty Hesselink. Voor algemene en wat oudere gegevens zie hun website: <http://mamisa.org/mami-sa>.

JUBILEUM VGW

Op 1 september a.s. bestaan we 25 jaar. Om een indruk te krijgen over hoe het allemaal begon vond ik wat informatie in de VGW-Nieuwsbrieven van augustus en december 2007. Onderstaand enkele relevante citaten uit deze Nieuwsbrieven:

Op zondag 25 november 2007 ging in onze dienst voor: Ds. Foekje Dijk. Zij was van 1 april 1987 tot 1999 voorgangster van de Vrijzinnigen in Leegkerk. Die club heette vanaf 3 mei 1966 de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Hoogkerk. Maar omdat "Hervormd" verdween en opging in de Protestantse Kerken in Nederland en het aantal leden van de VVH Hoogkerk sterk terugliep, werd er in 1997 een nieuwe vereniging opgericht met de nieuwe naam: "Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier". Dat gebeurde op initiatief van o.a. de toenmalig voorgangster Ds. F. Dijk samen met de enkele leden die nog over waren. De nieuwe vereniging wilde zich niet meer alleen richten op Hoogkerk maar op de hele regio Westerkwartier. Met opzet werd het "Hervormd" in de nieuwe naam weggelaten. De vereniging wilde een ieder welkom heten die haar doelstelling: *het bevorderen van de vrijzinnigheid* onderschrijft, ongeacht kerkelijke achtergrond of afkomst. Op haar website staat te lezen: "De VGW is een vereniging van vrijzinnig gelovenden. Vrijzinnig gelovenden willen open en vrij met elkaar en met anderen over het geloof nadenken. Vrijzinnige christenen laten zich inspireren door de bijbel van joods/christelijke traditie, maar voor hen is daarin het laatste woord nog niet gezegd. Het bijbels verhaal inspireert, maar het laatste woord is aan de mens die wenst te leven met open vragen."

De VGW ziet zichzelf als een ontmoetingsplaats waar ook die mensen de ruimte krijgen die het allemaal niet zo zeker weten.

Over de (voormalige) voorgangers het volgende:

Niet lang na de oprichting introduceerde Ds. Dijk een nieuwe kandidaat-voorgangster bij de VGW: Ds. Ali Oudenaarden-Loois. Ds. Oudenaarden werd op 16 mei 1999 door Ds. Dijk bevestigd. Toen Ds. Oudenaarden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid nam van de VGW werd zij opgevolgd door Ds. Simone van der Laan. Ook zij is bevestigd door Foekje Dijk en wel op 3 februari 2008.

Kerkgebouw

Tot en met 2009 vonden de diensten plaats in het kerkje van Leegkerk.



Eigenaar Stichting Oude Groninger Kerken heeft het daarna omgebouwd tot activiteitscentrum/theehuis. In 2010 werd afwisselend in Tolbert en Marum 'gekerkt'. Marum beviel goed zodat we vanaf 2011 de Romaanse Kerk in Marum gebruiken.

Clara Prins

Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt twee tot drie keer per jaar.

BESTUURSLEDEN:

Jan Bronsveld	0594-642582
Kitty Hesselink	06-29440889
Nienke Jansen	
Annelies Kranenburg	0594-642161
Willy Sjaarda	050-5419726

VOORGANGSTER:

Helene Westerik	06-43167139
-----------------	-------------

secr.: Willem Dreeslaan 39, 9363 ET Marum

vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

www.vgwester.nl