



VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

Nieuwsbrief april 2021

REDACTIONEEL

Het is voorjaar: na het wit van de sneeuwklompjes kleuren nu de meeste bloeiende bloemen geel. Als gevolg van de lage temperaturen kunnen we daar buiten extra lang van genieten. Maar ook binnenshuis kleurde het geel: met Pasen kregen we allen een mooie pot met narcisjes van het bestuur thuisgebracht. Die waren ook nog eens heel toepasselijk ingepakt: heeft U gezien dat de verpakking een kip voorstelde? Ter herinnering nog even een foto ervan:



Wat zal het fijn zijn als we elkaar over niet al te lange tijd weer persoonlijk kunnen treffen!

Clara Prins

redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

AGENDA

- | | |
|--------------|--|
| 9 mei | Dienst met aansluitend
Jaarvergadering, 10.30 uur |
| 20 juni | Dienst 10.30 uur |
| 18 juli | Dienst 10.30 uur |
| 22 augustus | Dienst 10.30 uur |
| 12 september | Dienst 10.30 uur |
| 24 oktober | Dienst 10.30 uur |
| 21 november | Dienst 10.30 uur,
Eeuwigheidszondag |
| 24 december | Kerstbijeenkomst, 19.00 uur |

De VGW-bijeenkomsten staan onder leiding van Helene Westerik.

Zij vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.

Alle bijeenkomsten onder voorbehoud van de op dat moment geldende restricties.

Herdenken

Luisterend liep ik door het bos. Naar een podcast. Niet met gesloten ogen, dus toen ik haar passeerde maakten we contact. Ze wees op het speenkruid dat ze plukken wilde, omdat ze dat zo lekker vond. Ik zette mijn podcast stop en ze vroeg me waar ik naar luisterde. Naar een verhaal van verraad in de Tweede Wereldoorlog, zo vertelde ik haar. Want na Pasen ga ik bewust op weg naar de dagen van 4 & 5 mei. Probeer ik me open te stellen voor de verhalen die nog niet verteld zijn, of opnieuw verteld moeten worden.

Haar verhaal was groot; met een oom die bij de Woeste Hoeve gefusilleerd was. Haar vader die gewaarschuwd werd om niet naar huis, naar Putten te gaan, omdat ze daar alle mannen en jongens zouden oppakken. Hoe hij vechtend tegen de drang om toch te gaan, niet ging, en zo zijn eigen jonge leven redde. Zij was van na de oorlog, maar alles 'van de oorlog' leefde in haar voort.

Later op die dag keek ik naar de herdenking in Westerbork – hoe de kinderen van toen vertelden over toen. En ik zag en hoorde dat ze er nooit los van waren geweest. Hoe kan het ook anders, als je zo getroffen wordt door het kwaad. Door het kwaad dat heel ongemerkt bezit nam van 'gewone, goede mensen', zoals Rabbijn Ies Vorst dat zo treffend aangaf. Ik voelde tranen toen hij in alle mildheid refereerde aan de 1^e woorden uit de Thora:

de mens is naar het evenbeeld van God geschapen. Dat geldt voor ieder mens. Ongeacht de verschillen. Kijk zo naar elkaar. Iedereen is naar het evenbeeld van God geschapen.



Wat mij trof? Die oude woorden, die voor mij betekenen: wij zijn bestemd om Goed te zijn. Dát te blijven zien, en zó proberen te zijn, voor jezelf én de ander. En natuurlijk, het is een illusie om te denken dat het kwaad niet in mij zit. Het zit ook in mij. In ons allemaal. En daarom hebben wij allemaal de taak om het niet te voeden, om alert te blijven op alles wat het kwaad in gang kan zetten. Om ons te realiseren dat het vaak heel geleidelijk en onschuldig begint. Om ons te realiseren dat *iedereen* is geschapen naar het evenbeeld van God en dus recht heeft op een volwaardige plek. Onder de zon, in het licht. En dat gaat met ons mee.

Op 4 & 5 mei sta ik er bewust bij stil. Bij toen, in het nu, en bij die taak. Het licht zal ons helpen.

MEDEDELINGEN

Bericht van Helene:

Lieve mensen,

We zijn al weer een seizoen verder...na de winter, nu de lente. We zijn verbonden, dat blijft, zeker ook door de filmpjes en vrijbrieven. Geregeld krijg ik van u berichtjes daarover, en dat is fijn. Dank daarvoor! In de dienst van oktober deelde ik bloembolletjes uit. Van een paar mensen kreeg ik een foto van het resultaat! Zie elders in deze nieuwsbrief. Symbool voor hoop: hoe koud of donker het ook is, er zal altijd weer licht zijn, en groei en bloei. Zo wilden we ook met de Paasactie iets hoopvol naar u toebrengen. Geweldig dat het bestuur dat met veel enthousiasme heeft opgepakt, en dat er zoveel mooie reacties op zijn gekomen.

Met bezoeken ben ik de afgelopen maanden voorzichtig geweest. Met name omdat ik op andere plekken erg veel uitvaarten heb moeten begeleiden, ook vanwege corona. Verschillende keren heb ik in quarantaine gezeten. Gelukkig kreeg ik van een zorginstelling waar ik vaak kom de gelegenheid om gevaccineerd te worden.

De bezoeken wil ik vanaf nu wel weer gaan oppakken. Uiteraard alleen als u dat zelf veilig en prettig vindt.

Na de zomer verwachten we dat het merendeel van onze gemeenschap gevaccineerd zal zijn. Dat maakt het makkelijker. Daarom gaan we vanaf september weer de *andere activiteiten* plannen. Te beginnen met een inspiratie/ontmoetings-bijeenkomst. Op die bijeenkomst wil ik ook graag andere behoeftes inventariseren. Om zó vooral *samen* verder te gaan.

Alle goeds en hartelijke groet,

Helene Westerik

Van het bestuur:

Dienst Zondag 9 mei a.s. met aansluitend de jaarvergadering.

Op het moment van dit schrijven gaan wij er vanuit dat deze dienst met vergadering voor het eerst dit jaar weer in het kerkje in Marum gehouden kan worden!

De meeste van onze leden en vrienden zijn intussen volledig gevaccineerd en vele anderen hebben hun eerste vaccinatie gehad.

Geloofsgemeenschappen mogen bijéenkomen met voorlopig nog inachtneming van het corona-protocol. Daar hebben we in het najaar 2020 uitgebreid ervaring mee opgedaan. Zo gaan we het 9 mei dus ook weer doen. Er kunnen los van 3 bestuursleden en Helene Westerik 30 mensen deelnemen. T.z.t volgt een uitnodiging met nog weer even de precieze gang van zaken.

Na de dienst hopen we een kopje koffie rond te brengen en begint de Jaarvergadering. De stukken hiervoor ontvangt een ieder bij de uitnodiging.

Het wordt een bijzondere Jaarvergadering waarin we afscheid gaan nemen van de bestuursleden Ruud van Nijen en Truus Doornbosch en twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Annelies Kranenburg en Jan Bronsveld.

Daarnaast staan we stil bij het vertrek van Clara Prins als websitebeheerder en heten we Jan Willem Hesselink welkom als de nieuwe webbeheerder.

Dan is er nog een kleine attentie voor de vrijwilligers en willen we Helene speciaal bedanken voor de vele prachtige digitale diensten die zij ons de afgelopen periode heeft toegestuurd. We hopen dat deze dienst en vergadering 9 mei door kan gaan zoals hier gepland; het lijkt ons heel fijn elkaar weer eens 'live' te ontmoeten. Maar mocht het toch allemaal tegen zitten en niet mogelijk zijn, dan laten wij iedereen dat weten en ontvangt u ongetwijfeld weer een mooie digitale dienst.



Diensten op YouTube bekijken.

Op het Youtube-kanaal van Helene Westerik en haar collega Nicoline Swen genaamd 'De Gele Bus' zijn alle diensten van de afgelopen periode terug te vinden en te beluisteren. Dat kan via de links die u eerder per mail kreeg. Ook kunt u, wanneer u geen lid/vriend bent of deze links niet meer hebt, rechtstreeks 'de gele bus' intikken op YouTube en dan met bijvoorbeeld Palmpasen 2021, Vrijzinnig Westerkwartier er achter. Dan komt u meerdere diensten van ons, maar ook van Odoorn, Beilen of Varsseveld tegen.

Het Bestuur

Dag allemaal,

Als nieuw lid van het bestuur wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Annelies Kranenburg en ik woon in Marum met mijn man en drie inmiddels volwassen kinderen. Sinds de VGW haar diensten in het kerkje van Marum houdt ben ik deze gaan bezoeken en ben ik lid geworden. De openheid en betrokkenheid van de mensen bij de VGW spreken mij erg aan. Mijn taken binnen het bestuur worden later ingevuld. Ik zie er naar uit om iedereen weer te ontmoeten als de omstandigheden dat weer toelaten.

Met vriendelijke groet,
Annelies



Contributie 2021

Zou één ieder (voor zover nog niet gedaan) de contributie of bijdrage voor het jaar 2021 willen overmaken?

Lidmaatschap echtpaar € 190,-
Lidmaatschap alleenstaande/één lid € 130,-
Bijdrage begunstiger/vriend(in) € 45,-
Bij alle bedragen gaat het om de minimale bijdrage, meer mag natuurlijk altijd.

Graag overmaken op rekeningnummer:
NL80 RABO 0323784518 t.n.v. de VGW

Vleugjes voorjaar

ze waait een krokusje
op mijn wang
wiegt me
met vogelzang

zet zinnen
in de knop
waait frisse wind
door mijn kop

schudt de winter
uit mijn haar

zo blij
met vleugjes voorjaar

Ariena Ruwaard
uit: Burgeluk



Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt twee tot drie keer per jaar.

(A D S P I R A N T -) B E S T U U R S L E D E N:

Jan Bronsveld	0594-642582
Truus Doornbosch-Wollerich	050-5779814
Kitty Hesselink	06-29440889
Annelies Kranenburg	0594-642161
Ruud van Nijen	0594-514418
Els Opheikens	050-5279056
Willy Sjaarda	050-5419726

V O O R G A N G S T E R:

Helene Westerik	06-43167139
-----------------	-------------

secre: C. Pothuisstraat 3, 9728 MK Groningen
vgw@vrijzinnigegelooftgemeenschapwesterkwartier.nl

www.vgwester.nl