

## ZOMERREISJE 2018

Op 12 juli hadden we weer ons jaarlijkse reisje.

Na de dienst met aansluitend koffie in onze 'eigen' kerk in Marum reden we naar Peize. Daar genoten we in 'de Peizer Hopbel' een heerlijke lunch met o.a. soep, gebakken ei en een lekker sapje. De zitzakken gelegen in de zon voor het café nodigden uit om er af te sluiten met napraatje.

Vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk in natuurgebied 'de Onlanden' wandelden we onder mooie zomerse wolkenluchten naar de uitkijktoren.



Helaas was er geen tijd meer om de pittige klim de toren op te maken, want ons wachtte nog een bezoek aan Museum de Buitenplaats in Eelde.

Daar kregen we, gezeten op de muurtjes voor het gebouw, een uitgebreide toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het museum en de 'organische architectuur' van het gebouw. Het museum was in de jaren negentig opgezet voor het tentoonstellen van figuratieve kunst. Echter, op dat moment was er een tentoonstelling van een 'totaalinstallatie' van Richard Bolhuis met tekeningen op muren en vloeren, soundscapes en filmloops die je binnen in het museum kon ervaren. De meesten van ons hadden toch wat moeite om zich daar aan over te geven of door te laten onderdompelen.



Het was een prachtige dag om ook nog een wandeling door de bijzondere tuin van het museum te maken. Zichtlijnen, natuurlijke oevers, lopend water, beelden, boomgaard met oude rassen etc.. We besloten de dag met een drankje in een café iets verderop in Eelde. Het was een gezellig en ontspannen dagje uit met leuke gesprekken.

Clara Prins.